

## Vraag het aan Morya



### Je kracht wordt beproefd

“Je moet niet denken dat je leven verkeerd loopt als het moeilijk is of als het moeilijk wordt. Innerlijk is er raad, is er een bijstand en kunnen er, in de vereenvoudiging van je leven, een aantal zaken verscherpen gedurende een bepaalde tijd. Toch kan je uitdrukking geven aan je eigen zielenwensen, aan je diepere verlangens. (...)

De moeilijkheden kunnen groot zijn omdat de aarde nu eenmaal een moeilijk te doorleven school is. Op deze aarde kan je een aantal lessen leren die je bijna nergens anders kan leren dan hier op deze aarde, maar het betekent dan ook heel veel. Het betekent dat je een aantal testen kan doormaken, dat je door elkaar geschud kan worden, dat het een beproeving is om te weten wat de waarde die er in jou is, werkelijk waard is. En of het werkelijk datgene is wat je zegt of aanvoelt dat ze is. Om uiteindelijk als een overwinnaar vooruit te komen met die innerlijke kracht, die innerlijke sterkte die inderdaad een beproefde kracht, een beproefde sterkte is. Daardoor kom je te weten hoe de wereld is en hoe jijzelf bent.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”  
(uit hoofdstuk 6: ‘Over liefde en strijd’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 493

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---